

Mandag d. 17-09-2018

Efter lang tids snakken og opvarmning, oprandt den store dag endelig. 15 forventningsfulde børn og 4 ligeså voksne tog afsked med mødre og fædre i Adelgade, og tog med højt humør mod Præstø. I bussen blev der snakket på livet løs om alle de spændende ting som man kan opleve på kolonien, og ikke mindst hvem der skulle sove hvor og med hvem. Dem med det forkromede overblik havde lagt en plan, og den faldt heldigvis ud til alles tilfredshed!

Ved ankomsten til Skovly, kunne man se 15 glade børn komme drønende ud af bussen. Der var et stort virvar af børn, voksne og bagage. Men vi fik dog bugseret al bagagen op til huset uden de store sværdslag.

Vi fandt derefter vores madpakker frem, og nød dem i solen. Efter madpakkerne var blevet indtaget var det tid for børnene at få indlogeret sig i sovesalen. De gik ind i små grupper sammen med deres kolonivoksen og fik de nødvendige ting på plads.

Da alle var kommet på plads, gik vi en tur. Vi trængte alle til at få rørt benene og få studeret nærområdet. Vi gik derfor over i den nærmeste skov. Her plukkede vi svampe, fandt sten og andre fine ting, som vi kunne kigge på og undersøge, når vi kom hjem til kolonien igen. Vi fandt desuden en masse knogler, som vi lavede udstilling af hjemme på kolonien.

Sådan en første dag på koloni går ekstremt hurtigt. Inden vi vidste af det, var det allerede tid til at spise aftensmad. Menuen stod på pasta og kødsovs og der blev guflet til den store guldmedalje!!

19.30 blev der skuret tænder, læst godnathistorie, lyst med lommelygte og godnat nusset. Kl. 20.00 var der ro, og alle faldt hurtigt i søvn, og sov hele natten.

Tirsdag d. 18-09-2018

Tirsdag morgen startede vi ved morgenbordet kl. syv, og børnene kom over og spiste efterhånden som de vågnede. Der var meget at vælge imellem, både boller med ost, syltetøj og pålægschokolade, og yoghurt med corn flakes, havregryn osv. Børnene havde en god appetit, så depoterne blev fyldt godt op.

Efter at vi havde spist, børstet tænder og fået rent tøj på kunne vi ellers gå i gang med dagen. Området skulle undersøges og alle de fede legesteder skulle findes. Desuden kunne man også klatre på mælkekasser og blive hængt til tørre. (se i øvrigt billederne på kbh. barn for nærmere forklaring.)

Tirsdag er jo også dagen for det traditionelle "verdens længste snobrød". Og verdens længste snobrød kræver jo verdens længste snobrødspind. Så vi travede alle en tur ud i skoven for at finde en egnet verdens længste snobrødspind. Da vi kom tilbage til kolonien var Hans Otto ankommet. Rygtet gik at han havde sovet i vaskerummet, men vi tror altså at han bare lige havde brug for en ekstra dag hjemme, så han kunne blive helt rask og klar til koloni.

Sådan et langt snobrød kræver mange gløder, Og mange gløder kræver meget brænde. Det var næsten en fuldtidsbeskæftigelse for en stor del af børnene at tømme grunden for alt småt brændbart. Men det lykkedes at få gløder nok og vi fik det lækreste verdens længste snobrød med syltetøj til!!

Man skulle tro at verdens længste snobrød kunne mætte en flok forslugne kolonibørn, men heldigvis var der gemt noget appetit til burgerne til aftensmad.

Onsdag d.19-09-2018

Onsdagen var desværre dagen, hvor vi sagde farvel til Anton. Han skulle hjem til København og i voksenskole. Men Onsdag var også dagen for den store skattejagt!

Allerede efter morgenmaden var børnene klar til at gå på skattejagt, men de voksne ville det anderledes. Vi skulle først lege nogle lege sammen. Men bedst som vi stod i en stor rundkreds og legede, dumpede et brev og et skattekort ned fra himlen!

Brevet var fra Spidsnæserne, som var fløjet forbi i deres luftballon og havde set alle de rare kolonibørn. Spidsnæserne er et folkefærd, som vi læste om i vores godnathistorie. Men hvem havde troet at de var virkelige?

Brevet var, som skrevet før, fra Spidsnæserne, og de havde set kolonien og kolonibørnene fra deres luftballon. De syntes det så rigtig hyggeligt ud at være på koloni og at kolonibørnene så rigtig rare ud. Så derfor ville de gerne give os en skat.

Men vi skulle dog lige løse nogle opgaver først!

Vi skulle ud og finde nogle store stykker papir med tal på, og på dem stod opgaven. Vi skulle bla. samle insekter og sten, puste luftballon op, gå på line osv.

Til sidst fandt vi en ægte skattekiste gemt i det afhuggede siv. I skattekisten var der guldmønter af ægte chokolade, som vi veltilfredse gufledede i os.

Efter at have hygget og tygget i sivene, drog hele flokken tilbage til kolonien. Man kunne endda lige nå at lege lidt, inden vi skulle have risengrød.

Det var en flok trætte og mætte, men også spændte børn der fandt i søvn. For i morgen var jo den store discofestdag!!

Torsdag d 20-09-2018

Efter vi havde spist morgenmad, fået børstet bisser og rent tøj på, gik Ingrid og en flok børn i gang med at pynte op i festsalen.

Torsdag er også dagen hvor vi traditionen tro kommer i bad, så vi kan være fine og rene til festen!

Så efter at alle havde været i bad og der var pyntet op, var vi klar til at spise aftensmad. Efter en lækker omgang hjemmelavede pomfritter og frikadeller til aftensmad, gik vi over og tog vores nattøj på til festen.

Og så festede vi til langt langt langt ud på natten (19.30) Og alle var i seng kl. 20.00. Andreas læste godnathistorie, og næsten alle sov meget hurtigt efter endnu en fantastisk dag.

Fredag d. 21-09-2018

Så oprandt fredagen, og kolonien for 2018 sang på sidste vers.

Efter endt morgenmad, blev alle børnene i hovedhuset, og kom efterhånden over til sovesalen sammen med deres kolonivoksne for at pakke alle deres ting ned, få rent tøj på, børstet tænder og lignende.

Da alle havde fået pakket deres tasker, soveposer, pinde samt andre ting og sager ned, var der biograf i stuen. Mens ungerne sad og så tegnefilmen "Boog & Elliot", var alle de voksne i gang med at gøre rent og pakke de sidste ting ned inden bussen kom og hentede os.

Vi fik dog først lige en pølse med brød til frokost, inden vi tog endelig afsked med Skovly og kørte ind til den næsten kongelige modtagelse

TAK FOR EN DEJLIG KOLONI.

Hilsen Andreas, Anton, Ingrid og Kenneth